

Muzikale, absurdistische vertelling

LIEVE VROUW Een muzikale, absurdistische vertelling over twee wereldvreemde broers en een ongrijpbaar meisje, die verstrikt raken in hun fantasie, zaterdag in De Lieve Vrouw.

De voorstelling Schotland van Orkater De Nieuwkomers gaat over mensen die geen anker hebben, die als loslopend wild proberen hun leven vorm te geven, maar alles verliezen wat hen houvast geeft. Over de kracht van fantasie, het streven naar een beter leven en kapot maken wat je lief is. De voorstelling is geïnspireerd op het boek 'De heilige Antonio' van Arnon Grunberg. De musicerende acteurs Freek Den Hartogh en Krisjan Schellingerhout schreven de muziek bij de tekst van Lore Dijkman. Energiek, baldadig en bij tijd en wijlen poeslief.

De pers: 'Een voorstelling die verrast en verwondert', drie sterren in de Theaterkrant. 'Het is heerlijk om de jongens zich te zien verlie-



zen in hun fantasiewereld en het doet je met heimwee verlangen naar het eindeloos spelen in je jeugd.'

Schotland - Orkater, De Nieuwkomers, Detlev, De Lieve Vrouw zaterdag 14 februari 20.30 uur. Meer informatie: www.lieievrouw.nl.